

De schipbreukeling Claas van Pomeran, die hier op Wieringen was aangespoeld, was dus de broer van de bekende Baljuw Jacobus van Pomeran, die hier ons eiland vertegenwoordigde.

Jacobus keerde weer terug naar Medemblik, waar hij in 1818 overleed.

Uit het huwelijk van Jacobus van Pomeran en Sijtje Wigbout (haar vader Pieter Wigbout was koster, schoolmeester en voorzanger) werden zes kinderen geboren:

<b>Maartje</b>	1767 - 1774	
<b>Cornelis</b>	1769	getrouwd met Alida de Wit (hij krijgt bekendheid in Hoorn)
<b>Pieter</b>	1772 - 1834	getrouwd met Maartje Nannes Kleyn
<b>Maartje</b>	1774 - 1790	
<b>Geertruijda</b>	1777	(sterfdatum onbekend)
<b>Catharina</b>	1780 - 1783	

De grafstenen van Sijtje Wigbout en haar vooroverleden kinderen zijn te vinden in de Hippolytuskerk.

Zoon Pieter trad in de voetsporen van zijn vader en werd notaris/burgemeester (schout). Griffier van het vredegerecht te Wieringen. Van de nakomelingen van Pieter van Pomeran en Maartje Kleijn zijn er nog velen op Wieringen (en daarbuiten) te vinden. Dochter Sijtje van Pomeran trouwt met Nan Mulder, zoon van Jan Mulder en Trijntje Nansdochter Scheltus.

Zoon Jacobus Cornelis van Pomeran trouwt in Koog aan de Zaan met Aagje Kool, dochter van een papierfabrikant. Ook daar zijn nog nakomelingen van bekend.



Het oude raadhuis van Wieringen (tekening Hilco Visser)